

1 Mei

1951

25 jaar v. d. Heem

Twee Voorburgers hebben nu tweeduizend man personeel

Op 1 Mei zal het personeel van Van der Heem N.V. ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan aan de directie een jubileumgeschenk aanbieden. Dan zal er een receptie worden gehouden in de nieuwe hal, die een oppervlakte krijgt van 1.500 m². Waar die hal moet komen is nu nog grasland. Dat is een van die „Amerikaanse” dingen bij Van der Heem. 25 Jaar geleden „prutsten” oom Leo en neef Jan „hun eerste radio-toestel in elkaar”, zoals ze het zelf noemen. Nu hebben deze Voorburgers tweeduizend man personeel.

Dat is wel een reden om een hoge borst op te zetten. Maar de heren v. d. Heem doen dat allerminst. Ze zijn allebei gemoedelijk en joviaal en ze hebben Woensdagmorgen op een heel gezellige manier de pers zo het een en ander van die 25 jaar Van der Heem verteld. Eerst over de feestelijkheden, die voor een deel een geheim moeten blijven. Het personeel zou het niet leuk vinden, als het alles precies van tevoren wist, zei meneer Leo. Maar in deze tijd van versobering zal in elk geval met eenvoudige middelen een feest worden gegeven dat er zijn mag. Van die receptie en het jubileumgeschenk weet u nu al. 2 Mei is het feest in de Houtrusthallen. Vrijdag is een snipperdag, Zaterdag is de grote Solex-ralleye naar Schiphol met enige duizenden deelnemers. Van het personeel gaat 400 man op de Solex mee. Er is een enorm aantal prijzen beschikbaar gesteld.

Geleidelijk gegroeid

„Ons bedrijf is geleidelijk gegroeid” vertelde meneer Leo na zijn mededelingen over al die feestelijkheid in het verschiet. „Het is eigenlijk een opeenstapeling van kleine gebeurtenissen. Wij hebben het succes van ons bedrijf te danken aan onze medewerkers, die zo bezield zijn van Van der Heem, dat ze er 's nachts niet van kunnen slapen. En wij hebben zelf ook altijd onze ziel in ons werk gelegd.”

In de Jan Maetsuyckerstraat 44 is het begonnen. Luitenant Leo van der Heem had aardigheid in knutselen. Andere officieren kwamen daar wel eens bij helpen. In een loodsje in de tuin werd zo het een en ander in elkaar gezet. Neef Jan hielp z'n oom trouw. Hij mocht op de fiets zitten met z'n hoofd uit het raampje. Al trappend leverde hij zo de energie voor de slijpmachine. Een prachtige koperen bloemenbak, door de kracht van neef Jan's voeten keurig gepolijst, siert nog de vensterbank van de indrukwekkende commissarissenka-

mer van Van der Heem.

„Waarschijnlijk zal die bak mij wel overleven,” voorspelt meneer Leo. want hij is prima!”

Radio

Neef Jan had een radio in elkaar gezet en oom Leo vond dat zo aardig. dat ze samen voor wat vrienden en kennissen nog een paar toestellen bouwden. Steeds meer vrienden wilden zo'n radio. Oom Leo kreeg daar zo'n beetje genoeg van en noemde een „gek bedrag”, toen weer iemand om een apparaat kwam vragen. „Goed, bouw er maar één,” zei de liefhebber.

Toen kwam de luitenant Leo van der Heem op het idee, dat er misschien wat in zat, om ontslag te nemen uit de dienst en radiotoestellen te gaan vervaardigen. Want in die dagen was het leger in discredit.

(Wordt vervolgd.)